

Spelen naar de anarchie



Zaterdag 12 november
15u

In 't park
of in 't lokaal

Deze activiteit wil inspireren hoe te leven zonder dwang. Dit door mogelijke methoden aan te reiken hoe we daar naartoe kunnen gaan, te analyseren wat hiërarchie juist is, en hoe en wanneer het ontstaat. We gaan samen bewegen, spelen en nadenken, vanuit de ruimte waarin we ons bevinden.

Vanuit mijn achtergrond bekijk ik deze vragen met een systemische, wiskundige blik. Door radicaal naar de wortels van de zaken te kijken, om op deze versimpeling je verbeelding los te laten, en zo een compleet nieuwe wereld te creëren. Dus (no) worries: we gaan geen diepe wiskunde doen, maar enkel deze manier van denken toepassen.

Aan de hand van spelen gaan we volgende zaken exploreren. We bekijken een mogelijke structuur achter autonomie, waar er cycli en meerdere inputs zijn, tov een hiërarchische boomstructuur. Cycli kunnen zowel voor stabiliteit als verandering zorgen. Soms kunnen we in ons persoonlijk leven echter ook in vicieuze cirkels zitten van gedrag en/of gedachten die we niet willen, net zoals een maatschappij of organisatie zijn eigen leven kan beginnen leiden. Ik zal een mogelijk model geven van verandering hieruit op een autonome manier. Om daarna ruimte te geven voor discussie over deze theorieën en concepten, en over wanneer, hoe en of we maatschappelijke verandering kunnen brengen zonder iets op te leggen. Hopelijk kunnen een aantal van deze zaken tools of inspiratie zijn in onze strijden, en dus gaan we ook concreet aan de slag om na te denken hoe we deze zaken in praktijk kunnen brengen.

Wil je hier al wat meer over lezen? Op <https://mathematicalanarchism.wordpress.com/> vind je een boekje en blogposts.

Le Zotte Morgen
anarchistische bibliotheek
Groot Eilandstraat 32
1000 bxl

Open elke donderdag van 17 tot 20u

Distro Lapinothèque opent elke laatste vrijdag van de maand van 19 tot 21u

